

31-12-2015; OUDEJAARSDIENST

Uitleg liturgische schikking



De ronde vorm in de schikking verwijst naar het rad van de tijd (uren dagen maanden jaren vliegen als een schaduw heen).

De drie witte hyacinten zijn voor geloof, hoop, liefde en vrede.

De witte rozen staan voor het nieuwe jaar dat nog wit en rein voor ons ligt.

Het brandende kaarsje betekend licht, de Goddelijke aanwezigheid.

25-12-2015; 1^e KERSTDAG

Uitleg liturgische schikking

Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is komen wonen, gesymboliseerd in de uitbundige witte schikking.

*De hemel
raakt de aarde
herders gaan op weg
ze zoeken
wat engelen vertelden
ze openen zich
voor het kind van belofte*

*God
kom met Uw Geest
raak ons aan met Uw Licht*



20-12-2015; 4^e ADVENT

Uitleg liturgische schikking

Op deze 4^{de} advent horen we over de geboorte van Johannes. Zacharias krijgt weer stem en zingt een uitbundig loflied. De losse verspreide stenen staan voor opheffen van de verstening waarin Zacharias gevangen zat.

*De hemel
raakt de aarde
Johannes
is zijn naam
wegbereider
om onze voeten
te kunnen zetten
op de weg van de
vrede
daar raakt
de hemel
de aarde*



*God
kom met Uw Geest
doe Uw stralende licht
over op ons opgaan.*

13-12-2015; 3^e ADVENT

Uitleg liturgische schikking

Op deze derde zondag van advent is de kleur roze: Midden in deze donkere dagen breekt er al iets van Gods licht door. We horen over de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. De boog in de schikking maakt de verbinding tussen deze twee zichtbaar.

*De hemel raakt
de aarde
daar waar mensen
elkaar
ontmoeten
Gods licht
zichtbaar wordt
in woorden van zegen
daar raakt de hemel
de aarde
God
Kom met Uw geest
opdat wij
goede woorden
spreken*



06-12-2015; 2^e ADVENT

Uitleg liturgische schikking

Het grote blad met de parel symboliseert de Hand van God. Nynkes naam, als parel van God, staat gegrift in Gods handpalm. De 3 witte rozen in de schikking wordt uitgebeeld in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De kleur groen van de bladeren staat symbool voor Hoop, Groei, Leven en Toekomst. De ene witte lelie staat voor belijdenis voor ons geloof in GOD.

*De hemel
raakt de aarde
waar harten
worden geopend
voor het
wonder
van Gods komen
onder de mensen
altijd weer
raakt de hemel de
aarde
God
kom met Uw Geest
open ons
voor Uw
aanwezigheid*



27-11-2015; 1^e ADVENT

Uitleg liturgische schikking

Op de eerste zondag van de advent horen we hoe de engel Gabriël aan Zacharias vertelt dat Elisabeth, zijn vrouw een zoon zal baren. Zacharias is met stomheid geslagen. Zichtbaar teken daarvan zijn de stenen die dicht bij elkaar liggen. In de basisvorm zien we rode bloemen die verwijzen naar de Heilige Geest, waarvan dit kind vervuld zal zijn.

*De hemel raakt
de aarde
In de belofte
van een kind
Ongeloof, verstening
worden tot
hoop en vertrouwen
daar waar de hemel
de aarde raakt
God, kom met Uw geest
open ons hart
om Uw tekens te verstaan.*



22-11-2015; EEUWIGHEIDSZONDAG

Uitleg liturgische schikking



Deze zondag gedenken we de mensen die ons zijn voorgegaan.
We noemen namen waarmee we ons verbonden weten.

In de schikking zien we een kransvorm die ons verwijst naar de weg die mensen gaan.

Op die weg zien we verschillende bloemen die een mensenleven verbeelden.

De oplopende hoogte van de schikkingen verwijst naar de verbinding tussen de aarde en de hemel en de hemel en de aarde.

*Wie draagt ons
en hoedt ons,
omarmt ons,
wie anders dan U,
Geest van God.*

04-11-2015; DANKSTOND

Uitleg liturgische bloemschikking Dankstond



Wij zijn dankbaar voor de vele gaven

die wij uit Gods handen hebben ontvangen.



04-10-2015; STARTZONDAG

Uitleg liturgische bloemschikking Startzondag 2015



“Doe maar open”

Twee kringen, groene cirkels met weinig kleur, verbonden met een ijzeren ketting, verbeelden hoe je opgesloten kunt zitten in een kringetje; menselijk leven kan vast lopen in luxe, prestatiedruk, oordelen en angst.

Het bloemstuk daar achter, vol van kleur, verbeeldt de vrijheid en openheid waartoe de gemeente geroepen is.

Met ruimte voor ieders kleur, vertrouwen je te durven openen omdat God ons daartoe bevrijdt en blijft bevrijden.

Zo staan we als gemeente op de drempel van een nieuw seizoen.

Op hoop van zegen en tot eer van God.

16-08-2015; AFSCHIEDSDIENST

Uitleg liturgische bloemstikking bij de afscheidsdienst van mevr. A. Oppewal (crisispastoraat ten tijde vacante periode)



In dit bloemstuk staan de symbolen geloof, hoop en liefde centraal. We zien de gemeente verbeeld in de vaas met gekleurde bloemen. De twee vingerbladen daar om heen symboliseren jouw handen, waardoor wij ons gedragen voelden.

Jij bent de rode roos als mens tussen de mensen. De witte roos is het teken van Gods liefde en licht dat jij aan ons hebt doorgegeven. Wie de weg van liefde gaat, zal nooit verloren lopen.

Want waar je weg ook langs zal gaan....
Gods zegen zal je dragen.

05-07-2015; INTREDEDIENST

Uitleg liturgische bloemschikking bij de intrededienst van ds. L Veerman.

De schikking is uitgevoerd in rood en groen.



Rood is de kleur van de liefde, van de Heilige Geest en staat ook voor Geestdrift. De takken met rode vruchten zijn tekenen van vruchten van de Geest. Dat ds. L Veerman haar werk vruchten mag dragen. De drie rode rozen staan voor de Drie-eenheid van God. De grote bladen van de vingerplant symboliseren het zich gedragen weten door God. De krans, omwonden met de hедера, als teken van trouw, verwijzen naar de kring van de Gemeente. De altijd groene hедера hecht zich. Zo is ds. L Veerman aan onze Gemeente verbonden en hopen wij naar elkaar toe te groeien. De anthuriumbloemen, naar boven gericht, symboliseren het denken aan God. De open bijbel verwijst naar het Woord van God dat ons steeds samen bindt.

21-06-2015; OVERSTAPDIENST

Uitleg liturgische schikking

Raamwerk;	Leven in een groene tijd, de groene kleur is de liturgische Kleur van de zomer! En van Hoop en jong leven.
Tak;	Staat voor stevigheid, waar je houvast aan vindt.
Vogels;	Symbool van de Heilige Geest die je bij de Doop hebt ontvangen.
Hart;	Staat voor Liefde, het hart is waar "de Liefde" woont.
Bloem;	De verschillende kleuren van de Gerbera's staan voor het uitwaaiëren van de Geest over de wereld.
Klimop;	Geloof, Hoop en Liefde. Kleur van Hoop is altijd groen en hecht zich. Een symbool voor de aanhoudende Trouw van God.

Ook zit aan het bloemetje een kaartje aan met de tekst;



Geen boom zo hoog, of hij valt eens om.
Geen nacht zo lang, hij wijkt voor de zon.
Maar al zou alles verloren gaan.
De vriendschap met God zal eeuwig bestaan!

31-05-2015; BEVESTIGING AMBTSDRAGERS



De kleuren van de schikking zijn wit groen en rood, die staan voor geloof hoop en liefde.

De bloemen in de schikking zijn o.a. gladiolen die in de volksmond ook wel de twaalf apostelen genoemd worden, omdat ze allemaal 12 bloempjes hebben.

De rode rozen staan voor geheimhouding en vertrouwen (sub Rosa).

De weg van takken verwijst naar de weg waarop de ambtsdragers zich begeven. De doorntakjes zijn alle moeilijke dingen die ze op hun pad tegen komen, maar er zijn ook lichtpuntjes. (de kaarsjes)

Verder langs de weg klimop als Gods trouw.

24-05-2015; PINKSTEREN



Vervuld met Geest. In vuur en vlam de wereld in.
In naam van ons geloof, hebben wij het recht en de plicht in vuur te raken,
voor de dingen van deze aarde.

24-05-2015; DOOPDIENST



Het blad symboliseert de hand van God.
De roos ben jij die vandaag gedoopt word.
Ieder mens, groot of klein, is voor God een parel.

40 - DAGENTIJD

Zondag 22-04-2015; **Open je handen**



*Open je handen
naar Gods weg
van liefde en trouw.*

*Op die weg vind je de ander
De ander die je aanroept.*

*Zo bloeit hoop.
God roep ons aan*

“Invocabit” roept hij mij aan.

Open handen om lief en trouw te ontvangen van Godswege...

Zondag 01-03-2015; **Reminiscere (“Gedenk”)**



*Verlangen naar beschermende
handen.*

*Ervaring van licht vasthouden,
doorgeven, een leven lang*

God gedenk Uw barmhartigheid

U ziet handen die beschermen wat kostbaar en teer is.

Zondag 08-03-2015; **Oculi mei (“Mijn ogen”)**



*Regels ten leven, door Gods hand
gegeven, fijn goud, in overvloed*

*Hoogmoed, begeerte, grijpen en
graaien maken de tempel tot een
markt*

*Jezus handen maken ruimte voor
Gods goud*

*God leer ons zien,
het goud van uw wet*

De handen zijn open. Open om de ruimte te kunnen geven aan schoonheid van de wet. De wet, de levenskracht die je met open handen mag ontvangen en door gegeven mag worden.

Zondag 15-03-2015; **Leatare (“Verheug u”)**



*Licht breekt door,
waar liefde gedeeld wordt.*

*Brood en vis, voedsel om te leven,
handen die uit gestoken worden
naar elkaar*

*God, dat onze handen delen
van hetgeen we ontvangen
hebben.*

Dit is de zondag waarop al iets van het licht van Pasen doorbreekt. Jezus laat zien wat vrede en rust in dagelijkse leven betekenen door veel mensen eten te geven.

Zondag 22-03-2015; **Judica (“Doe mij recht”)**



Graan, dat valt in de aarde en sterft, brengt veel vrucht voort

Leven verliezen. leven vinden

God. wij bidden; help ons, ons te bezinnen, op wat leven geeft

We zien hoe de handen tegen elkaar liggen, nadenkend, bezinnend. De graankorrels verwijzen naar de parabel die Jezus vertelt (Johannes 12;20-33). In de tekst van Johannes horen we hoe Jezus verteld over de graankorrels die moeten sterven om veel vrucht voort te kunnen brengen. Vervolgens horen we hoe Jezus zegt dat zijn uur gekomen is. Dit uur is volgens Johannes het uur van de verheerlijking. Het is dood en leven ineen, zoals dat parabel van de graankorrel naar voren komt. Alleen door het leven te verliezen is het leven te winnen. Het is het doel van zijn bestaan

Zondag 29-03-2015; **Palmarum (Palmpasen)**



*Vol van hoop, verwachting
handen hoog, hosanna.
Hij komt, Koning van de vrede*

*Anders, altijd anders deze
nederige koning*

*God, leer ons de weg te gaan
van deze koning van de vrede*

Vandaag is palmzondag. We zien de slinger van rode bloemen die samen een weg vormen. Ze verwijzen naar de jassen die door de mensen uitgetrokken werden om een rode loper voor Jezus te vormen toen hij de stad Jeruzalem binnentrok op een ezelsveulen. De handen juichen mee met vele stemmen.

02-04-2015; **Witte Donderdag**



03-04-2015; **Goede Vrijdag**



04-04-2015; **Stille Zaterdag**



Zondag 05-04-2015; **Pasen "Open je handen"**



Maria.

*Haar handen willen vasthouden
wat niet vast te houden is.*

*Geopende handen vertellen
over het geheim van leven*

*God, Uw licht breekt
onstuitbaar door!*

01-02-2015; WERELDDIACONAAAT

Verstaan en handelen.

Rode rozen, teken van de Liefde van God zeggen,
met de witte chrysanten, die een symbool zijn van waarheid,
zonder Mij, zegt Jezus, kun je niets doen.

Witte stenen, teken van geloofszekerheid,
de Bijbel, en voorjaarsbollen getuigen bij verrijzenis en volheid.
Christus is het die u toerust voor het werk in Zijn dienst.

Rozen, teken van de hele wereld en wereldwinkelartikelen
vertellen dat Jezus zegt:

Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen.



11-01-2015; FUSIEZONDAG



Uitleg Bloemschikking

Een drievoudig snoer wordt niet spoedig (niet gauw) verbroken.

Een koord dat uit meerdere draden bestaat, in elkaar gedraaid is, is sterker dan één enkele draad

Het drievoudige snoer verbindt de bloemstukken met elkaar.

Het driehoek bloemstuk is de verwijzing naar de Drie-ene-God

Het rode bloemstuk met de verschillende rode bloemen symboliseren de gemeenteleden.

De kleur rood staat voor de liefde van God en voor de liefde voor de medemens.

De leiding van de heilige Geest wordt verbeeld door het gipskruid.

En de altijd groene hедера verwijzen naar de trouw van God.

De handvormige bladeren zijn het teken van Gods dragende handen en van onze opdracht elkaar te dragen en tot steun te zijn.

Het samen komen van koorden betekend dat we als Gemeente verbonden zijn met God

